

## **Hoe blij moeten we zijn met wijziging winkeltijdenwet en dus de zon-en feestdagendagen openstelling?**

**De keuze om er gebruik van te maken is aan de ondernemer.**

Zondag nog gauw even naar de winkel. Het kan natuurlijk gemakkelijk zijn als je iets vergeten bent. Van mij zullen ze niet rijk worden. In de eerste plaats omdat ik het niet gewend ben om ook op zondag nog boodschappen te kunnen doen. Evenals het feit dat ik op zondag het gras niet ga maaien. Dat laat ik niet vanwege m'n geloofsovertuiging, maar enkel als respect voor anderen die dat wel laten om hun geloof.

Er zijn dagen genoeg om te maaien, dus vind dat dan een vorm van provoceren. Ik zou natuurlijk ook kunnen denken, dat een ander mij dient te respecteren in het feit dat mij niets in de weg staat. Nee, het is leven en laten leven. Ik ben niet alleen op de wereld. Samen leven in een gemeenschap betekent ook dat je soms beter iets kunt laten. Nu is er in de raad een besluit genomen om de winkeltijdenwet aan te passen om voor de gehele gemeente de zon-en feestdagenopenstelling te regelen zonder daarbij bepaalde branches, kernen of seizoenen aan te wijzen.

Op de Christen Unie na heeft de raad ingestemd met dit voorstel. De PvdA fractie was voor en ik liet namens de fractie weten dat de ondernemers zelf hier groot voorstander van zijn en dat is natuurlijk wel essentieel. Nu zeg ik daar wel direct bij dat het natuurlijk niet zo is dat daarmee de kous af is. Zij willen het, dus moet het ook maar.

Nee, natuurlijk niet, maar er ontstaat wel een wir war aan regeltjes als steeds voor afzonderlijke aanvragen een beslissing moet worden genomen. Of dat er regels opgesteld moeten worden voor wie het wel mogelijk is en bijvoorbeeld in welk dorp. Ook de PvdA wil graag zo weinig mogelijk regels. Daarnaast is het uiteraard zo dat geen ondernemer verplicht zal zijn om op zondag open te gaan. Dat zou een reden zijn geweest om tegen het voorstel te stemmen. Wat natuurlijk ook van belang is dat we een gemeente zijn waar recreatie en toerisme steeds belangrijker aan het worden is. Ondernemers die daarvan ook graag een graantje meepikken krijgen de kans. Er is dus ook een duidelijk economisch belang. Nu er reeds bij de gemeente een aantal ondernemers hadden aangegeven om zondag open te mogen lag het in de lijn dit gemeentebreed te regelen.

Het is daarbij ook van belang te noemen dat ondernemers zelf unaniem van mening waren dat de overheid hiervoor geen regels moet opstellen maar dit moet overlaten aan de ondernemers. Een aantal ondernemers heeft aangegeven niet op zondag open te gaan o.a. vanwege vrije tijd en geloofsovertuiging. Maar daarbij zeggen ze tevens geen probleem te hebben met ondernemers die dat wel wensen. De ondernemers die wel open gaan hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat erediensten van de kerken niet verstoord mogen worden door geluidshinder. Daarmee wordt aan een belangrijke voorwaarde voldaan. De 24 uur economie gaat ook aan onze gemeente niet voorbij, die houden we met geen enkele regel tegen. En we willen ook niet op een eilandje wonen, lijkt me. Ons Hoogeland heeft een hoop te bieden en daar hoort ook vrije ondernemerschap bij.

En hoewel wij iedereen een vrije zondag gunnen, zijn wij ook niet degenen die daar over beslissen. Dat is aan de ondernemer zelf, die er kennelijk brood in ziet. En wie zijn wij dan om hem/haar het beleg erop niet te gunnen.

PvdA De Marne  
Hans van der Heide